

## Herdenking Haskerhorne 4 mei in aangepaste vorm

De protestantse gemeente Haskeroord en het Dorpsbelang Haskerhorne willen 4 mei niet ongemerkt voorbij laten gaan. In Haskerhorne zullen vertegenwoordigers van het Dorpsbelang en de kerk bloemen leggen bij het graf van Hotze Brouwer en het monument van Gaelle Visser. Uiteraard houden wij de voorschriften met betrekking tot contact hierbij in acht.

## Maar.... hoe kunnen we u als dorpsgenoten hierbij betrekken?

Het antwoord op deze vraag kwam uit het Australische Broome. In Australië en Nieuw Zeeland kent men 'ANZAC Day', de nationale herdenking waarbij stilgestaan wordt bij allen 'die dienden en stierven in alle oorlogen, conflicten en vredesoperaties' (vergelijkbaar met onze 4 mei herdenking). In heel Australië gaan de inwoners dit jaar op een vast tijdstip voor hun huis staan, om zo hun respect te tonen voor alle slachtoffers. Het zou mooi zijn om dit op 4 mei ook in Haskerhorne te doen.

**Als we zorgen dat we 4 mei om 20:00 uur voor ons huis staan, kunnen we de twee minuten stilte daar in acht nemen.** Het staat een ieder natuurlijk vrij om op een ander moment (!) individueel bloemen bij de graven te leggen.

## Gaelle Visser, een oorlogsheld uit Haskerhorne



Gaelle Visser komt oorspronkelijk uit Haskerhorne en in de jaren dertig is hij met zijn ouders naar Canada geëmigreerd. In 1943 meldde hij zich aan bij het geallieerde leger om zijn 'heitelân' te bevrijden. In het leger maakte Gaelle zich vooral verdienstelijk door zijn kennis van de Nederlandse, Duitse en Franse taal. Hij zou zijn geboortegrond in Haskerhorne echter nooit terug zien, want hij werd voortijdig (op 23 april 1945 te Friesoythe) geveld door een Duitse geweerkogel.

Op 16 april 1945 schreef Gaelle zijn laatste brief naar huis: "Ik bevind me diep in vijandelijk terrein. 's Nachts kruipen we door met van bloed doordrenkte sloten. Het land is erg plat. Over 2 weken is dit hopelijk allemaal voorbij en dan ga ik naar Engeland. Maar eerst naar Friesland. (...) Als God het wil, schrijf ik de volgende keer een langere brief. Tot die tijd zal mijn ziel vertroosting vinden onder Zijn vleugels."

Gaelle Visser werd in eerste instantie begraven in Duitsland. Later werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Canadese begraafplaats in Holten.

## Hieronder vindt u de achtergrondinformatie over de executie van Siebe en Durk de Ruiter (Oudehaske) en Hotze Brouwer (Haskerhorne)

In februari 1945 werden in Crackstate in Heerenveen arrestanten verhoord, die in verband met wapendroppings opgepakt waren. Tijdens die verhoren werden ook de namen van Hotze Brouwer en Siebe de Ruiter genoemd. Hotze Brouwer (betrokken bij wapendroppings in Haskerhorne) had namelijk aan Siebe de Ruiter gevraagd of op zijn boerderij wapens verborgen konden worden. Hotze en Siebe werden daarna opgepakt, samen met zoon Durk de Ruiter, en opgesloten in Crackstate.



Hotze Brouwer

Op 15 maart 1945 kwamen twee leden van de Wasserschutzpolizei uit Lemmer, de Duitser Paul Platt en de Nederlander Foppe Kootstra, op zoek naar voedsel, toevallig terecht op de boerderij van de familie Schotanus in Doniaga. Daar waren leden van het verzet bezig illegaal een koe te slachten. De twee Wasserschutzpolizisten namen het vlees in beslag, waarop de verzetslieden hen achtervolgden. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij Platt en Kootstra om het leven kwamen.

“Wat se dienen, wie efternei besjoen, hiel dom”, verklaarde Sytske Zonderland, de boerin die bij de illegale slacht aanwezig was. De Duitsers waren woedend en namen wraak. De boerderij werd in brand gestoken en als represaille moesten 20 gevangenen worden gefusilleerd. Uiteindelijk werden 10 tien gevangenen, waaronder Hotze Brouwer, Siebe en Durk de Ruiter, uit Crackstate gehaald, naar het erf van de boerderij in Doniaga gebracht en daar doodgeschoten.



Siebe de Ruiter



Durk de Ruiter

Op deze manier hopen we toch op een waardige manier stil te staan bij het offer dat deze mannen, en velen met hen, voor onze vrijheid brachten.



Protestantse  
gemeente  
Haskeroord

